

Vraag het aan Morya



Blijf in je eigen diepere overtuiging staan

“Het is natuurlijk dat jij je aanpast aan je omgeving, maar er zijn grenzen. Dat betekent dat je niet zover mag gaan dat je ontrouw bent aan jezelf. In welk milieu je je ook opstelt, je moet toch jezelf kunnen zijn, maar aangepast aan de omstandigheden en niet dat je een ergernis bent voor een ander. Als het erop aankomt, moet je kiezen voor jezelf en achter je eigen opvattingen en je eigen meningen en je eigen diepere overtuigingen kunnen staan.

Dat dwingt respect af, maar dat is niet de reden dat je het moet doen. Het is opdat je de vrede in je eigen hart zou kunnen bewaren en dat is heel belangrijk.

Je moet dus zien dat je in een vrede kan en durft te leven ondanks de spanningen die op deze aarde onvermijdelijk zijn. Want waar je ook komt, er zullen altijd mensen zijn met een andere opvatting waar je mee samen moet kunnen werken en waar je respect voor moet kunnen uitdrukken. Het is van weinig of geen belang dat je een ander probeert om te praten, te bekeren zagezegd, of dat je anderen probeert te overtuigen van hun ongelijk. Doe dat niet. Je moet in je eigen waarden durven staan, en als het werkelijk van waarde is, kan het zijn dat die ander dat op dezelfde manier bekijkt, dat die daarvan leert en dat die dat ook als waarde durft op te nemen in zijn of haar leven. Dan is er een wonder gebeurd, want dan zal je zien dat je iets betekend hebt voor die ander.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 430

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


